

Årsvis summering av Karins liv

=====

1903

Karin Hildegard Steinwall föds 19/6 och döps 2/7. Dopet förrättas i Norsjö kyrka av kyrkoherden J.W. Söderström. Fadrdar var klockaren Karl Lidén med hustru, Karins morfar och mormor, samt fyra andra släktingar.

Karins far Gustaf, född 1867 i Skellefteå socken var järnhandlare i Norsjö. Modern Hilma Katarina var tio år yngre och 25 år när deras förstfödda, Karin, kom till världen. Karin fick med tiden sex syskon: Eva född 1905, Hjalmar 1908, Bertil 1911, Elisabet 1912, Oskar 1917 och Margareta 1919.



Bild 1



Bild 2. Eva, Bertil, Hjalmar och Karin

Norsjö samhälle ligger åtta mil nordväst om Skellefteå. Kyrkan spelade en stor roll för familjen, och Hilma tillhörde den kända "klockarsläkten", där uppdraget som klockare gått i arv från far till son i generationer. Karins morfar klockaren Carl Otto Lidén var även i övrigt en betrodd man i samhället liksom även hennes far järnhandlaren Gustaf. Bilden nedan visar en gammal karta över Norsjö med omnejd. Tyvärr är namnet "Storliden" vid övre kanten, hemvist för den förste klockaren Ol-Persa, dåligt läsbart.



Bild 3. Norsjö vid 1900-talets början (1902, enstaka ändringar 1933).

1905 (ca)

Bild 4 nedan är tagen i början av 1900-talet och visar ett avsnitt av Storgatan. Till vänster ser man ett missionshus, och mitt emot det ligger Gustaf Steinwalls affär och bostadshus. Gatan var en grusväg som blev svårframkomlig vid snö och regnande.



Bild 4. Storgatan i Norsjö

1912

träffas kyrkan av blixten och brinner ned till grunden, efter att tre år tidigare ha flyttats från Näset, där den stått sedan 1850, in till byn.

Den första bilen kommer till Norsjö detta år. Gustaf Steinwall skall ha varit delägare.

1913

På hösten börjar Karin i realskolan i Skellefteå. Bild 5 är tagen på sommaren. Karin ser betänksam ut, hon var orolig inför att lämna föräldrahemmet. I Skellefteå upplevde hon det märkliga att ett rum kunde bli alldeles ljust bara genom att trycka på en knapp.

1915

Den nya kyrkan, som skulle ha invigts 1915, drabbades också av brand, fö på Karins födelsedag den 19 juni. Den nuvarande kyrkan, som i stort sett ser ut som den uppbrunna, blev klar 1917.



Bild 5. Inför Karins skolgång i Skellefteå



Bild 6. Kyrkan brinner (1915)

1919

Karin erövrar realexamen (Bild 7). Hennes vän Elin Björklund från Jörn tog troligen examen samtidigt. Det beslöts att flickorna, som visat studiebegåvning, skulle fortsätta till studentexamen med sikte på en framtid som folkskolelärarinnor. Detta innebar inackordering i Uppsala. Prästfrun Signe Rydholm i Norsjö hjälpte Karin med bostadsfrågan och annat stöd.



Bild 7. Realskolexamen



Bild 8. Elin och Karin

1922

tar Karin studentexamen. Hon har läst reallinjen. Hon fortsätter med ett år vid folkskoleseminariet i Stockholm. I slutet av året träffar hon Erik Thorelli. Tycke uppstår.

1923

Karin fullbordar folkskoleseminariet under våren och tillbringar sommaren i Norsjö. Hon och Erik brevväxlar flitigt under året. De är ledsna att inte kunna träffas. Erik söker arbete efter sin examen från Handelshögskolan och Karin söker vikariatstjänster som lärarinna. Men det är ont om jobb i dessa kristider. Karin får på hösten ett arbete i Ås, Jämtland, genom att hennes moster Hedvig tar tjänstledigt från sin lärartjänst och istället arbetar som kantor.

Senare får hon bl a ett vikariat i Rundvik söder om Umeå.

1925 (c:a)

Karin får vikariat i Roslags-Kulla, och hon och Erik kan träffas då och då.



Bild 9. Roslags-Kulla skola



Bild 10. Karin och Erik

1928

Erik och Karin förlovas 18 maj. Enligt middagsvers av Eriks bror Harald.

1929

Karin får ett förordnande som e.o. lärarinna i Åsätra skola fr o m 1 september.

1930

Karin och Erik vigs den 1 juli i Norsjö kyrka. Under bröllopsresan i Lapplandsfjällen bryter Karin foten.

1931

Paret flyttar in i lägenhet på Rödabergsgatan 8.

1934

Stig Gustav föds 17 januari.

Karins bror Hjalmar avlider 4 februari av tuberkulos.

1936

Lars-Erik föds 27 mars.

1938

Karin tillbringar några sommarveckor i Norsjö med Stig och Lars-Erik. Karin skriver om hur Stigs framtid skall bli. Hon har talat med barnläkaren Gyllensvärd i Stockholm och fått rådet att Stig skall vårdas på Majgården i Gnesta, tills hans status och utvecklingsmöjligheter klarnar. Så blir det också. Erik har tagit illa vid sig av att Stig inte är som andra barn. Förhållandet mellan makarna försämras.

1939

Per-Olof föds 5 juli. Bostadsadressen är nu Villagatan.

I oktober skriver Karin till Erik och uppmanar honom att söka läkarhjälp för sin egen depression.



Bild 11. Stig i Norsjö



Bild 12. Karin med Per-Olof och Lars-Erik 1942

1941

Två brev från Abrahamsberg. Erik är borta och Lars-Erik undrar när pappa egentligen ska komma hem. Karin förebrår Erik men säger att hon älskar honom trots allt. Hon förklarar att hon inser att han har det svårt och är tacksam över att han försöker beskriva sina kval för henne.

1942

Karin klagar över nedstämdhet.

I ett ljusare brev från Norsjö svarar hon på ett brev från Erik där han berättar om en ny tidskrift som ska startas.

Karin börjar som lärarinna i Högländsskolan, en friskola som grundades 1931 med nya pedagogiska idéer och engagerade lärare. Paret Manne och Brita Ingelög samt Nils Lindhoff var några av initiativtagarna.

Den 18 augusti avlider fadern Gustaf Steinwall i Norsjö.

1943

Flytt till villan i Smedslätten (Bergviksvägen 67). Se bilder i krönikan om Erik! Högländsskolan betyder mycket för Karin. Hon talar i ett brev om kolleger t ex Bergmans och Göran Beskow och ett par glada fester. Erik är förmodligen inkallad.

1944

Brev från Smedslätten i januari som berättar om skolkolleger och andra vänner o släktingar, och praktiska bestyr (bl a flyttningsanmälan). Framgår ej var Erik är, men tonen är rätt ljus.

I mars brevväxlar makarna om ev nytt arbete för Erik och hans önskan att få möjlighet att "författa". I juli rapporterar Karin om sommaren i Norsjö, Erik är på semester på annat håll.

1951

köps huset på Väddö. Huset "Källbo" nära Nävekvärn säljs efter ett år. Se bild i Erikskrönikan.

1953

skriver Karin från Norsjö i februari. Modern Hilma är dålig och dör två dagar senare, den 18 februari.



Bild 13. Karin på Väddö 50-årsdagen



Bild 14. Karin på Väddö med Birger 1961

1959

Det första barnbarnet, Birger, föds 13 september.

1966

Karin slutar sannolikt på Höglandsskolan detta år.

1972

flyttar Karin och Erik till lägenhet i Vällingby. Villan i Smedslätten säljs.

1975

Huset på Väddö säljs.

1977

Erik avlider 13 augusti.

1987

Av dagboksanteckningar framgår att Karin lever ett aktivt liv: tar emot "Litterära damklubben", engagerar sig i kyrkan, läser, går på konsert, träffar familj, släktingar och vänner, besöker Uppsala och Senneby (Väddö).

1993

Karins nittioårsdag firas med släkt och vänner på Högloftet på Skansen.



*Bild 15. Karin och "Walle" på
90-årsfesten.*

1998

Karin flyttar till Axelsbergs servicehus.

2003

Karin fyller hundra år 19 juni och firas med ett kalas hos Per-Olof.

2007

Karin avlider på Axelsberg 30 augusti vid en ålder av 104 år, 2 månader och 10 dagar.